

# Saina Hope nieuwsbrief: Juni 2018

Beste allemaal,

Zo zit je in een warm Kenia, en zo zit je weer in een nóg warmer Nederland (ok ten tijde van het schrijven van dit bericht).

Hoewel dit alweer mijn zesde reis was naar Kenia, was het ook dit keer weer fijn om terug te zijn, de fijne mensen in Kajiado te bezoeken en vooral onze verrichtingen te zien. Ik deel graag mijn verslag met jullie.

Kajiado is dit keer groener dan ooit. Waar er zo'n 3 jaar enorme droogte is geweest en er tijdens de regentijd vrijwel niks viel, regent het nu al bijna dagelijks sinds maart. Er zijn dagelijks berichten op het nieuws over overstromingen met vreselijke gevolgen, maar in Kajiado stad is het vooralsnog vooral glibberen op de voornamelijk onverharde wegen van kleigrond. Landbouw zou het hier nu geweldig doen maar aangezien de Masai geen landbouwers zijn maar veehouders, wordt er helaas niet heel veel gebruik van gemaakt. Qua temperatuur is het voor mij heerlijk, maar de Kenianen vinden het maar koud en begrijpen niks van mijn korte mouwen naast hun dikke truien. En de muggen? Die hebben geen trek want hoewel er hier en daar wel wat vliegen, ik word gespaard.

## Verblijf in Kajiado

Mijn verblijf van dit jaar is zo mogelijk nog luxer dan dat van Chantal en Eefje vorig jaar; er is een gloednieuw hotel gebouwd in Kajiado en voor slechts 12 euro krijg je er een kamer met nieuw muskietennet, tv (met 1 zender maar dat mag de pret niet drukken), warme douche en toilet zoals wij Europeanen dat gewend zijn. Eten doe ik meestal bij Daa, de tante van Lulu die op een paar honderd meter, midden in Kajiado woont. Daa is altijd even gastvrij en heeft ook nog eens een huishulp die heerlijk kan koken, dus ik heb geluk!



## Enthousiaste ontvangst

Het welkom op Saina Primary is als vanouds heerlijk enthousiast; als ik met Mevrouw Mumo het terrein op loop komen er van ver kinderen aanrennen onder luid gegil.. "muzungu!" (standaard aanspreekwoord voor blanken). Allemaal willen ze mijn haren aanraken en mijn witter dan witte armen voelen. De eerste dagen blijft het daar een beetje bij, maar langzaam komen ze los en gaan ze gesprekjes voeren, vragen stellen over Nederland, en me op m'n Swahili toetsen, dat na 7 jaar nog steeds beschamend slecht is. De docenten op school en de directeur Mr Parkanta zijn ook even hartelijk en maken dat we ons wederom erg welkom voelen.

## Bezoek uit Nederland!

Al op dag 2 hebben we iets enorm leuks; het gezin van een oud klasgenoot van de middelbare school is in Kenia en wil graag komen kijken hoe het er aan toe gaat op een echte Keniase school. Zowel de bezoekers als de kinderen van Saina Primary kijken hun ogen uit, want hoe leuk is het om twee muzungu's van je eigen leeftijd te zien! En ik heb mazzel; ze helpen me bij het uitdelen van de truien voor de gesponsorde kinderen en maken foto's van de kinderen met de briefjes, die we aan de sponsors kunnen sturen. Dat is nog eens fijn! En als kers op de taart hebben ze twee grote zakken kleding meegenomen die we de week erna samen met de andere meegebrachte kleren uitdelen. De kinderen zijn er weer heel erg blij mee!



### Fruit

Dit jaar doen we maar liefst 3x een fruitdag. Twee keer halen we 550 bananen en 1x sinaasappelen. We maken 1x de fout de kinderen te vragen wat ze lekker zouden vinden, want in koor wordt er 'appels!!!' geroepen. Tja, laten die nu even 4x zo duur zijn als het andere fruit, dus dat bewaren we voor een andere keer.

### Life Skills workshop

Chantal schreef vorig jaar al over de kennismaking met het Maasai Girls Education Fund. Die ontmoeting hebben we aangegrepen om voor dit jaar een workshop Life Skills te organiseren. Tijdens de workshop, werden de jongens en meisjes van de twee hoogste klassen gescheiden en kregen ze ieder voorlichting over o.a. kinderrechten, belang van onderwijs, seks, soa's, vrouwenbesnijdenis en persoonlijke hygiëne. Ik was bijzonder onder de indruk van de enorm directe manier (voor Keniase begrippen) waarop de onderwerpen werden besproken met de meiden en jongens. De aanwezige leraren gaven ook aan het enorm nuttig te hebben gevonden dus we gaan verder bekijken of we dit vaker kunnen doen in de toekomst.



### Bezoek aan de middelbare school

Net als vorig jaar hebben we de kans om even bij Francis langs te gaan, die in Kajiado op school zit. De juf die hem in huis heeft genomen vertelt trots over hem en dat hij het zo goed doet op school. Behalve wiskunde haalt hij allemaal hele mooie punten en als hij zo doorgaat eindigt hij als een van de besten van de klas! Ze is stellig overtuigd dat Francis ook wiskunde gaat ophalen en heeft geregeld dat hij wat extra hulp krijgt. We zijn heel blij met haar steun aan Francis, hij heeft echt een thuis gevonden en het is aan hem te zien dat hij gelukkig is.

Naast Francis wilden we graag zowel Louise als Wilson bezoeken. Helaas is de weg naar de school van Louise door de regen zo slecht dat we daar van moeten afzien, dus we bezoeken alleen Wilson, die dit jaar zijn examens doet. Wilson doet het heel erg goed, hij heeft veel discipline en wil met een goed resultaat eindigen, want zo zegt hij: dit bepaalt de rest van mijn leven en mijn moeder rekent op mijn hulp. Om hem te helpen leren voor zijn examens geven we hem wat extra revisieboeken en hij belooft zijn uiterste best te doen tijdens de examens. Hij wil het liefst naar Nairobi University om Business Studies te doen, en wij hopen natuurlijk dat wij hem hier bij kunnen blijven helpen!



### Elimu Msingi

Uiteraard wordt er ook vergaderd tijdens ons verblijf. We nemen met onze lokale partners het afgelopen jaar door en bespreken wat men nog wil realiseren. Het is een heel zwaar jaar geweest in Kenia, waar 2017 gemarkeerd werd door enorme onstabiliteit door de verkiezingen (en hervkiezingen) van dat jaar. Dat is voor ons moeilijk voor te stellen, maar het hele jaar heeft alles zo'n beetje stil gelegen en daardoor gingen niet alleen de prijzen gruwelijk omhoog, maar durfden ook veel bedrijven nauwelijks te opereren waardoor veel kleinere bedrijfjes failliet gingen en mensen hun baan kwijt raakten. Barre tijdens dus voor Kenia.



Hoewel de schoolssponsoring heel goed verloopt en de administratie van de stichting netjes op orde is, heeft het kippenproject helaas de nodige vertraging opgelopen. Niet alleen de eerder genoemde politieke instabiliteit zorgde voor schaarste en hoge prijzen, maar ook zorgen de persoonlijke omstandigheden van een van onze CBO-leden voor extra

vertraging. Nadat uiteindelijk de eerste bouw dan toch was begonnen, is deze met het 'slechte' weer van de laatste maanden niet voltooid kunnen worden en werd zelfs door de harde wind omgevallen. Tegenvaller op tegenvaller dus voor dit project. Uiteindelijk heeft men besloten de ren te verplaatsen naar een ander terrein, waar nu 100 kuikens veilig in een overdekte ren staan en groeien als kool. Nog even wachten en de eerste inkomsten voor dit project kunnen gegenereerd worden!



Verder bespreken we de wens van school om een hek te laten bouwen zodat ze eventueel wat eigen groenten kunnen verbouwen. Dit plan was er ook vorig jaar, maar de toen geleverde quote was zo hoog dat we hebben gevraagd of er alternatieven waren. Deze heeft men gevonden. Een deel van de school is inmiddels door burens omheind en door een andere constructie kan het hek een stuk goedkoper. Omdat ook het concreet maken van een aanvraag eerder een uitdaging was voor de CBO, hebben we nu een template gemaakt voor projectaanvragen die door de CBO ingevuld moet worden. Er staan hele concrete vragen in en men kan de ingevulde formulieren via Whatsapp doorsturen. We hopen dat dat voor beide partijen een snellere en betere manier van werken is!

En waar eerder de communicatie vooral via een van de CBO-leden verliep, besluiten we nu om ook de andere twee digitaal 'aan te sluiten'.

### Vervolg 2018

Voor de rest van 2018 staat allereerst het kippenproject op de planning. Vanwege de vertragingen willen we deze eerst helemaal lopend hebben voordat we een volgend project gaan initiëren. Dat lijkt dus het hek om school te worden, maar we wachten eerst op de projectaanvraag vanuit de CBO. Ook ons maandverband-project krijgt een vervolg en we willen starten met een proef wekelijks fruit op de basisschool. Verder zijn we ons aan het oriënteren op het verder studeren van Moraa, Mary en Wilson, die dit jaar de middelbare school afronden. We hebben alle drie een brief geschreven om ze een hart onder de riem te steken en hun heel veel succes te wensen met de examens. Hoe werkt het selectieproces voor de vervolgopleiding, zijn er studiebeurzen mogelijk, en niet onbelangrijk, wat kost het? We hebben daarvoor gelukkig wel tijd, want waar de kinderen in december hun uitslag krijgen, beginnen ze pas september 2019 met hun vervolgopleiding. Ik vind het in ieder geval erg spannend, want mijn persoonlijke droom is altijd geweest om minimaal 1 kind een vervolgopleiding te kunnen bieden.

### Tot slot

Natuurlijk ben ik niet 3 weken volledig met de stichting bezig, er is ook tijd voor uitstapjes naar de Nairobi National Park en de kust, bezoeken aan Keniase en Nederlandse vrienden en zelfs een indoor schaatsbaan! Daarnaast zijn er geplande en toevallige ontmoetingen met een paar oud-leerlingen van de basisschool (en ons programma), zoals Alice en Mutunga. Fantastisch leuk om deze, nu bijna volwassen kinderen te zien, want ze blijven altijd deel van onze Saina Hope familie!



Aan het eind van 3 weken kan ik in ieder geval terugkijken op een hartelijke ontvangst in Kenia, de goede zorgen van onze CBO mensen en het geld van onze sponsoren dat goed besteed wordt!

**Best regards,**

Saina Hope Foundation



Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Mail ons en we schrijven je uit.